

DOARPSKRANTE

FAN



Doarspkrante fan Nijewier – Wetsens

Maaie 2013

32^e Jiergong Nûmer 1

Oplaach: 175

Redaksje: Hendrik Nicolai
Tiny Weidenaar

Foarmjouwing: Annemarie Wiersma

Ynhâld

Foaropwurd	- 2 -
Nieuws van Dorpsbelang	- 3 -
Oranjevereniging - Koninginnedag	- 4 -
Activiteitencommissie	- 4 -
Kaatsvereniging "De Trije Doarpen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk	- 6 -
Midzomerfeest Niawier/Wetsens	- 6 -
Doarpsgenoaten yn byld – Ate en Jikke Wijbenga	- 7 -
Nieuws van Uitvaartvereniging “Laatste eer” te Niawier-Wetsens	- 8 -
Opbrengsten Deurcollectes	- 8 -
Hobbyhoekje	- 9 -
Reisverslag Rome	- 10 -
Bootje varen	- 12 -
Sibbele	- 13 -
Elf dorpshuizen-fietstocht zaterdag 1 juni	- 13 -
Omrop Fryslân Op “t KLEASTER SION”	- 14 -
Jeugdhonk / kaatskantine	- 15 -
De Steur van Niawier	- 16 -
Gastgezinnen gezocht	- 17 -
Nij Sion	- 17 -
De Sionsjongers	- 18 -
Goedkoop naar Aqua Zoo Friesland ?	- 18 -
Inzameling van plastic doppen	- 18 -
Waar of niet waar ?	- 19 -
Open tuinen	- 20 -
Kleastertoeristen	- 20 -

Foaropwurd

Hoe lang soe de doarpskrante noch op dizze wize útkomme ?

Jo binne tink fan doel om de doarpskrante gewoan te lêzen, lykas jo dat ek mei de Ljouwerter as it deiblêd dogge. Leafst útspraak op 'e itenstafel.

Mar der komme wat langer wat mear minsken dy lêze gjin papieren krante mear. Dy geane efter de kompjûter sitten om it nijs te lêzen. Miskien komt it mei ús doarpskrante ek noch wolris sa. Oer in pear jier kinne jo mei in bluetooth in app downloade om de doarpskrante op jo iphone, smartphone as tablet te lêzen.

No sil dy lêste sin wol net klopje, bin ik bang, want safolle doel ha ik net oer dat soarte fan nijmoadrichheden. Mar it is wol sa, dat der folle mear kin as dat jo en ik witte.

Hoe faak oerkomt it jo net dat jo tinke dat jo in nijsje ha, dat dan bliken docht dat eltsenien it al folle earder wist. Oaren ha it dan al lêzen op Facebook, op Hyves as op Wâldnet.

Ek troch Twitter komme jo in hiele bult te witten, wurdt der sein.

Ik haw noch net iens leard om te SMSsen. Mar dat hoecht ek net mear want dat is al wer efterhelle. Jo moatte no whatsapppe. Freegje net wat it krekt is, mar it moat foardeliger wêze as SMSse. Mar hoe dan ek, foarlopich komt de doarpskrante noch op de âlderwetske manier út. Op papier.

Lykas oare kearen ha wy de ferskillende bestjoeren frege om in stikje fan har feriening as bestjoer te leverjen. De measten ha der gelokkich gehoar oan jûn.

It is wol spitich dat er hast nooit wat komt fan 'e oare doarpsgenoaten. Is der no nooit ien dy 't wat wit, as heard hat, dat yn 'e doarpskrante kin ?

Faak genôch wurdt der sein: dat soe yn 'e doarpskrante moatte.

No, skriuw it op en set it der yn !

Jim kinne it nei ûndersteande email-adres stjoere.

Binne der noch dingen foarfallen yn Nijewier en Wetsens dy 't it neamen wurdich binne ?

Wy binne bliid mei Tom en Sabine Fokkens dat sy wer oan de takomst tinke kinne.

Ik leau net dat wy de kranten helle ha.

Soms is dat ek mar better.

Hindrik Nicolai

h.nicolai02@knid.nl



Kopij foar de folgjende doarpskrante ynleverje foar 1 novimber 2013

Kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 1 november 2013

Nieuws van Dorpsbelang

Een paar weken geleden kwamen er op de ledenvergadering van dorpsbelang zaken aan de orde die we ook de dorpsgenoten die toen verhinderd waren of om andere redenen ontbraken, niet willen onthouden.

Het bestuur bestaat op dit moment uit Bert Allema, Albert Kingma jr., Sietske van der Meulen en Hendrik Nicolai. Er is nog een vacature. We hebben op dit moment geen secretaris/esse. Wie is bereid daar een beetje vrije tijd in te steken ?

Parkeren bij Nij Sion

In Niawier zijn op dit moment 3 percelen die geen definitieve bestemming hebben.

In de eerste plaats betreft het bouwterrein met krot aan de Bornensisstrjitte. Het ziet momenteel nog niet naar uit dat er op korte termijn één of twee woningen gebouwd gaan worden. Daarom zijn er al wat verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente geweest om te onderzoeken of een andere bestemming mogelijk is. Misschien kan (een deel van) het terrein worden ingericht als parkeerterrein. De eigenaar van de voormalige gereformeerde kerk heeft zijn erf nog niet afgesloten, waardoor kerkgangers en andere bezoekers van Nij Sion daar nog steeds hun auto neerzetten. Maar we kunnen ervan uit gaan dat dat binnenkort afgelopen zal zijn. Dat betekent dat er dan vaak helemaal geen doorkomen aan is op de Bornensisstrjitte.

Volkstuinen

Een tweede terrein waarvan de bestemming voorlopig nog onduidelijk is, ligt aan het Tjerkepaed. De voormalige bejaardenwoningen zijn afgebroken maar de geplande nieuwbouw laat op zich wachten. Het is ook niet waarschijnlijk dat de woningbouwcorporatie hier gaat bouwen. Evenmin is het te verwachten dat het terrein op korte termijn volgebouwd wordt met woningen in de vrije sector. Tot die tijd blijft het braak liggen of moet er een andere, tijdelijke, bestemming worden gevonden. De aanleg van volkstuintjes zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dorpsbelang en de groencommissie willen dat graag onderzoeken. Dus, hebt u interesse, maak dat dan kenbaar bij dorpsbelang of bij Henk Meinema van de groencommissie.

Bietenopslag

De gemeente wil het aantal bietenopslagplaatsen verminderen. Eén van de opslagplaatsen die gaan verdwijnen is die van Niawier. Dat betekent natuurlijk dat er iets met het terrein moet gebeuren. De gemeente heeft er nog geen bestemming voor. Hebt u een goed idee ? Maak het kenbaar.

Hondenbezitters

De meeste honden zullen wel zindelijk zijn maar de eigenaren kennelijk vaak niet. De hond heeft geleerd dat ie niet in huis zijn behoefte mag doen. Het baasje moet dan nog leren dat de hond dat ook niet op de stoep mag doen. Hij moet het dan nog overbrengen op de hond. Waar u ook woont, het is nooit meer dan zo'n 200 meter dan bent u buiten de bebouwde kom. In de berm heeft niemand er volgens mij last van. Zolang dat nog niet lukt wordt u geacht een schepje of zakje te gebruiken om de rommel op te ruimen. Overigens worden hondenbezitters er wel op aangekeken maar om onbegrijpelijke redenen paardenbezitters nauwelijks. En dan is een boterhamzakje echt niet toereikend.

Overlast hondenpoep



Let op:
Verscherpt toezicht op het niet opruimen van hondenpoep. De kosten voor de boete zijn € 130,-

Kijk ook even hier: <http://www.rtvnof.nl/?page=1&id=20182?page=1&id=20182>

H.N.

Oranjevereniging - Koninginnedag

Om 9 uur begonnen met rondje Niawier onder begeleiding van de Bazuin, die door Geert Kingma werden voortgetrokken met de trekker en wagen. Langzamerhand liepen er steeds meer mensen mee. Na de optocht het Wilhelmus gespeeld, waarna er een paar prijsjes voor de kinderen, die er mooi bij liepen. De eerste prijs was voor Jelmer, 2de Daphne en Fiona, 3de Eline. Daarna koffie met gebak. Er was een goede opkomst, de zaal zat leuk vol. De mensen konden op de beamer de uitzending van Konings wisseling mooi volgen. De kinderen konden stoep krijten en cup cakejes versieren. Het zaaltje voorin zat vol met kinderen die cup cakejes aan het versieren waren. Met alle aanwezigen hebben we er weer een mooie morgen van gemaakt, een ieder bedankt.

De Oranjevereniging

Activiteitencommissie

Wat heeft de activiteitencommissie het afgelopen jaar gedaan ?

Met de jeugd van 10 tot 16 gingen we te bowlen op Suyderoog.

Het dorpsreisje van 2012 was wat kleiner gehouden i.v.m het dorpsfeest. We brachten een bezoek aan de Sûkerei in Damwâld en na afloop met elkaar lekker eten in Nij Sion.

Voor de grote jeugd was er in juni "kûpketekken" en een paar weken later waterspeltjes voor de jongsten. Dat hebben we geweten; er was genoeg water want het weer deed goed mee.

De geplande playbackshow ging helaas niet door. Er waren te weinig aanmeldingen.

In november hebben we lampionnen gemaakt en mochten de kleintjes 's avonds met hun ljochtjes door het dorp. En na afloop iets lekkers ophalen in Nij Sion.

De Sint arriveerde in het land en de kleinsten mochten hun schoen in Nij Sion zetten. Na de kinderdisco konden ze hun schoen weer meenemen en die was gevuld met een prachtig cadeau.

In december hebben we met veel plezier en onder leiding van Carolien kerstkransen gemaakt.

Sommigen voor binnen, anderen voor buiten.

Niawier zag er mooi uit.

In oktober zijn we begonnen met een koffieochtend. Er was een goede opkomst en de reacties waren positief. Daarom besloten we om dit voort te zetten op elke laatste woensdag van de maand. Ook in het nieuwe jaar zijn we weer verder gegaan met de koffieochtend. De laatste was 24 april. De eerstvolgende koffieochtend is eind september. Van 10.00 u. tot 12.00 u. is iedereen weer van harte welkom

Het klaverjassen is nieuw leven ingeblazen, er werd met veel enthousiasme gekaart en het jaar werd afgesloten met maatjassen. Ook deze activiteit gaat in het nieuwe seizoen weer verder.

In januari hebben we onder barre omstandigheden een priksleewedstrijd gehouden. Vooral de jeugd liet zien dat ze echte friezen zijn.

Een filmmiddag en avond voor de jeugd in de bioscoop van Niawier. Donderdag 21 februari was Nij Sion even omgetoverd tot een filmzaal. De jongsten hebben gekeken naar Mees Kees en 's avonds was er voor de groten de film "het Schnitzelparadijs". Zeker voor herhaling.

In maart kon de basisschooljeugd zich vermaken op een doemiddag. Tasjes beschilderen, koekjes versieren, een paasknutsel maken en sjoelen. En dan na afloop een workshop streetdance.

We kunnen terugkijken op een gezellige en volle middag met veel enthousiaste deelnemers.

De toneelavond in april was een succes. Het eerste toneelstuk in een vernieuwd Nij Sion.

Zonder het oude toneel. Maar met vereende krachten werd er een degelijk toneel in elkaar gezet waar vervolgens de toneelvereniging "Het Hantumer Ploechje" een hilarisch stuk op de planken zette. Met een eerezuchtige burgemeester, een "ontvoerde" baby en veel misverstanden. Er viel heel wat te lachen. En na afloop was er een verloting met mooie prijzen.

Wat gaan we het komende seizoen doen.?

Het nieuwe programma heeft iedereen in de bus gekregen. We hebben geprobeerd voor alle leeftijdsgroepen iets te organiseren.

Het 50+reisje of dorpsreisje op donderdag 30 mei wordt supergezellig. Om de bus vol te krijgen mochten ook dorpsgenoten jonger dan 50 zich na 20 april aanmelden. Tot 27 april was dit mogelijk. Er zijn voldoende aanmeldingen dus ook dit jaar gaat het reisje weer door. Nadere informatie volgt nog.

Een fietspuzzeltocht op 27 juni; start om half 7 bij Nij Sion. En na afloop staat er een lekkere kom soep voor u klaar in Nij Sion.

De nazomerfair: Een mooie gelegenheid om producten van je hobby of bedrijf te verkopen of te promoten. Voor mensen met een hobby die daar iets over willen vertellen en verkopen. Voor kleine beginnende ondernemers die hun producten onder de aandacht willen brengen. Maar ook voor de grotere ondernemers kan dit een manier zijn om reclame te maken. Ook voor Nij Sion de gelegenheid om zichzelf in de schijnwerpers te zetten. Er zijn al een aantal aanmeldingen binnen. Wilt u iets laten zien meldt u dan aan. De fair is op 31 augustus van 10.00 u.- 16.00 u. in Nij Sion. Opgeven kan bij Trienke Holwerda – van Dellen en ook bij de andere commissieleden.

De verdere activiteiten zijn:

een vossenjacht voor de basisschoolkinderen in september

een spokentocht voor 12 jaar en ouder in oktober

lampionnen maken en vervolgens een optocht in november

sinterklaasfeest met disco in december

een kerststukje maken.

De koffieochtenden en klaverjasavonden gaan ook in het nieuwe seizoen weer door.

Koffieochtenden elke laatste woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 u.

Klaverjassen op 4 okt, 1 nov, 6 dec. en eind december nog een keer maatjassen.

We hoeven ons niet te vervelen.

De activiteitencommissie Niawier/ Wetsens:

Antje Allema	242243	sietseallema@knid.nl
Anita Mol	321072	anitamol1973@gmail.com
Magda Rietdijk	242370	w.m.rietdijk@kpnmail.nl
Trienke Holwerda	250091	trienkewerk@knid.nl
Fokje Kingma	242018	fokjekingma@hotmail.com
Janny Hoekstra	241246	jhoekstra.kingma@kpnplanet.nl

Kaatsvereniging "De Trije Doarpen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk

[ontstaan uit Lyts Begjin Niawier/ Metslawier en "De Leste Slach" Oosternijkerk]

De fusie akte bij de notaris wordt een dezer dagen getekend, maar de besturen hebben de wedstrijdlijst alwel vastgesteld voor de nieuwe vereniging.

Bijna alle wedstrijden van de vereniging worden gespeeld op 't Mearsfjild, enkele uitgezonderd omdat deze een specifieke betekenis voor Oosternijkerk hebben.

De wedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond te beginnen om 18 uur, dit zijn jeugdwedstrijden.

De senioren en dames spelen op zaterdag middag om 13 uur. Dit is een verandering ten opzichte van vorige jaren, toen speelden alle categorieën op vrijdagavond.

De reden voor deze verandering lag in het feit dat een aantal kaatsers[sters] vaak aangaven dat door verschillende redenen men niet op tijd aanwezig kon zijn op vrijdagavond, waardoor in de meeste gevallen deze wedstrijden geen doorgang konden vinden.

Wij hopen dat nu wel genoeg spelers zich aanmelden voor de "zaterdag-wedstrijden".

Nog een belangrijk voordeel kan zijn dat er nu meer begeleiding van de jeugd kan zijn op de "vrijdag-wedstrijden door de senioren., want dat is zeer belangrijk voor de prestaties op het veld door een aantal goede aanwijzingen te geven tijdens het spel.

Bij de jeugd hebben we geen enkele reden te klagen, de deelname was prima en het niveau in de A-klasse was zeer acceptabel.

Een aantal van deze spelers evenals uit andere categorieën spelen ook al in federatie verband hun wedstrijden. Ook in de bond K.N.K.B. zijn wij vertegenwoordigd met parturen.

De trainingen worden ook gehouden op 't Mearsfjild op een woensdagavond vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur. De nieuwe kantine van de kaatsvereniging is in gebruik genomen. een hele verbetering.

U /Jij bent van harte welkom op 't Mearsfjild om naar deze prachtige sport te kijken of om mee te doen.

Bestuur/ jeugdbestuur "De Trije Doarpen " .

Midzomerfeest Niawier/Wetsens



Beste dorps genoten

Het lijkt ons leuk om weer een midzomerfeest te organiseren; een soort 'mini dorpsfeest' In week 24 {12 t/m 15 juni} zal er dan op de woensdag, donderdag en vrijdag avond spelletjes worden georganiseerd, waarin de straat teams het tegen elkaar opnemen.

We denken aan kûpke stekken, volleybal, tipelje, gekostumeerd voetbal en kneusjes keatsen. Met als afsluiting een gezamenlijke barbecue op de zaterdag avond! Nadere informatie komt nog.

Namens de activiteiten commissie, keatsvereniging en oranjevereniging hopen we op een leuke warme gezellige week!

Doarpsgenoaten yn byld – Ate en Jikke Wijbenga

It is moai as jo fan jo hobby jo wurk meitsje kinne. Foar Ate en Jikke Wijbenga giet dat seker op. It is ek net rjocht dúdlik of 't harren buorkjen op dit stuit wurk is as hobby. Want ek al ha sy beide al in oantal jierren AOW en binne sy al sa'n 4 jier ferlyn út it bedriuw gien, mei pensjoen gean wurdt net oer prakkesearre. It is noch in optilling fan skiep, keallen en hokkelingen. It wie dan ek efkes lestich om yn 'e maitiid in ôfspraak te regeljen. Want sa yn maart – april is it de tiid fan 'e lammerij fansels. No ha sy net safolle skiep mear as foarhinne. It ha der yndertiid wol sa 'n 250 west, no binne der noch krapoan 50. Mar dat betsjut wol dat jo neat fan te foaren ôfprate kinne, want der kin sa in skiep lamje moatte. Mar gelokkich, it is doch slagge.

Jongfee

Lykas al sein, binne der bûten de skiep noch in hiele protte bisten op 'e pleats. Harren soan Andries buorket yn Hantumhuzen. As de kij dêr kealle ha, wurde de kealtsjes dêr mei in wike as seis ferhúze nei Nijewier. Ate en Jikke passe der dan in pear jier op oan 't dy selde keallen sels oan it kealjen ta binne. Dan geane sy wer werom nei Hantumhuzen. De keallen en hokkelingen, al mei al sa 'n 100 stiks jongfee, foarmje foaral Ate syn ôfdieling, de skiep dogge sy tegearre. Foaral as de lammen it drinken leare moatte is dat Jikke har wurk. Ate hat dêr it geduld net foar. Salang 't Ate en Jikke al buorkje ha sy ek altyd skiep hân.

Dokterje

Ate en Jikke ha in bult ôfdoktere yn de lêste pear jier. Yn 'e hjerst fan 2011 krige Jikke in hertoanfâl. Earst dotterje en letter noch 4 omliedings, frege fansels wol it ien en oar. Doe 't sy goed en wol wer wat by de wâl opklaud wie, krige Ate in maachswolm (maagzweer). En Ate wie noch mar krekt fan de sondevoeding ôf doe 't hy oan it hert operearre wurde moast. Ek hy krige in pear omliedings en boppedat krige hy fuort ek mar in pear nije hertkleppen. Syn âlden wienen lek. Hy waard operearre yn Nieuwegein. Jikke hat doe ek in wike yn it sikehûs útfanhûs west, want sy koe dy man dêr fansels net alhiel allinne lizze litte.

Troch it hiele doarp Nijewier

Ate is berne yn it hûs wêr 't no Hylke en Ruurdje wenje. Hy gie fansels yn Nijewier nei skoalle, tagelyk mei mannen as Klaas Dijkstra, Wessel Minnema, Markus Weidenaar, Lolke van der Meulen, Tjerk Boersma en Nico Biersteker. Okkerdeis stie yn 'e krante dat de skoalle fan Nijewier 36 learlingen telt. Ate fertelde dat der allinne by him yn 'e klasse al 26 bern sieten. Jo kinne it hast net leauwe. Ate syn âlders wienen Anders en Ane. De âldere ynweners fan Nijewier en Wetsens en foaral de boeren ha har goed kennen. Ate syn mem hopet oer in pear wike 97 te wurden. Sy wennet yn 'e Spiker yn Ternaard.

Jo lêze wol dat yn it ferline in protte ferkearingen begûnen op de iisbaan. By Ate en Jikke wie dat echt sa. Op de iisbaan fan Wetsens hawwe sy elkoar kennen leard. Sy koene beide wol knap ride. Jikke komt fan Hantumhúzen. Sy siet yn in klasse fan 32 bern. Sy wienen mei har tsienen thús. Yn dy tiid wienen sokke grutte húshâldingen fansels hiel gewoan. Dat in skoalle net minder as hûndert learlingen telle mei, soe yn dy tiid net sa slim west ha. Jikke har heit hie ek in buorkerij. Nei de mulo hat sy op kantoar wurke by Sipkes, de Végé-gruthannel oan 'e Rûnwei yn Dokkum. Yn dy tiid hie hast elk doarp en doarpke in Végé-winkel.

Nei har trouwen, en it duorret net lang mear dan is it 50 jier ferlyn, ha sy earst in skoftsje by pake en beppe ynwenne op it plak wêr 't no Simon en Jikke wenje. Dêr is letter in nij hûs delset. Nei in healjier binne sy nei de Bredewei gien, en ha sy twa jier lang it hûs hierd wêr 't Pier en Hannie no wenje. Dêrnei ha sy in jier as trije yn 'e âld smidterij oan it Linepaed wenne en yn 1969 binne sy nei de pleats gien wêr 't de famylje Graas no wennet.

Yn 1975 is de loopstâl oan 'e oare kant fan 'e wei boud en 3 jier letter is it hûs der bykommen.

Mar ek dêr ha sy net altyd wenne. Yn 1989 moast der plak makke wurde foar de âldste soan Andries. Ate en Jikke ferhúzen doe nei de Bartenswei. Dat wie doe in âld spultsje, de famylje Barwegen kaam dêrwei, mar it waard hielendal stript en fernijd.

Omdat sy doe noch tochten dat de twadde soan, Gosse, ek boer wurde soe, kochten sy in pleats yn Feinsum en giene dêr hinne te wenjen. Want mei de tiid twa broers op ien pleats like har net goed ta. Dan koe Andries yn Nijewier bliuwe en koe Gosse letter buorkje yn Feinsum.

De bern

Mar it kaam allegear oars. Ate en Jikke kamen wer werom yn Nijewier en Andries gie letter nei Hantumhúzen. En Gosse waard gjin boer mar is frachtautosjauffeur wurden. Hy riidt foar Peter Appel, in flink grut frachtautobedriuw. Hy ferfiert almeast griente foar Smeding út Sint Anne. It slimme auto-ûngemak dat Gosse yn '97 hân hat, spile dêrby ek in rol. Gosse hat doe 6 wiken yn Grins lein en moast hiel fier weikomme. Sy neamden it yn it sikehûs "het wonder van Finkum". Nei it sikenhûs hat er noch in skoft yn Beetstersweach tahâlden. Dêrnei hat it noch jierren duorre foardat hy wer sa 'n bytsje de âlde wie.

Gosse is twa jier lyn troud. Hy is de jongste fan 'e bern. Ate en Jikke ha fjouwer bern.

Antsje is de âldste. Sy is troud en hat 2 bern. Sy wenje yn Mantgum. Antsje stiet oan skoalle.

Dêrnei komt Andries. Dy buorket sa as wy al neamden, yn Hantumhuzen. De measten fan ús kenne him en syn frou Trix wol. Sy ha ek twa bern.

De tredde is Anneke. Sy is ek troud en hat ek twa bern. Sy wenje yn Ferwert. Anneke hat in eigen kapperszaak.

Sa binne Ate en Jikke mei 8 kij begûn en ha sy no in pleats mei in pear hûndert bisten.

Ek binne sy krapoan 50 jier lyn tegearre begûn en no bestiet de famylje al út 16 minsken.

Wy binne bliid dat it har goed giet en hoopje dat sy noch jierren fan 'e bern, bernsbern en bisten genietsje meie.

H.N.

Nieuws van Uitvaartvereniging "Laatste eer" te Niawier-Wetsens

Niawier-Wetsens kent een heleboel verenigingen, zoals dorpsbelang, oranjevereniging, muziekvereniging, kaatsvereniging en ga zo maar door. Maar de vereniging met het grootste aantal leden is de uitvaartvereniging, ook wel genoemd begrafenisvereniging. Sinds begin dit jaar is de De Laatste Eer ook "online" kijk voor meer informatie op:

<http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/>

Opbrengsten Deurcollectes

De onlangs gehouden collecte voor de gehandicaptensport heeft in Niawier-Wetsens € 202,13 opgebracht, zo meldde de collectante, Anke de Jong.

Zij wil de gevers bedanken. Wij willen onze waardering uitspreken voor al die, altijd vrouwelijke, collectanten die ieder jaar weer bereid zijn om huis-aan-huis te collecteren voor allerlei goede doelen.

Hobbyhoekje

Deze keer in het hobbyhoekje : Marian Kooistra, ze woont samen met Dave en hun zontje Wesley aan de Siercksmawei 14. Ik ben net bij haar geweest om haar hobby's te bewonderen en ik ben echt sprakeloos; wat een kunstwerken!

Van jongs af aan is Marian al creatief, ze is begonnen met pergamano en "gewone" creatieve werken zoals ze het zelf noemt.

Bij binnenkomst valt me meteen op; wow zeer creatief met hele mooie warme vrolijke kleuren!



Als eerste liet ze me een aantal dagboeken zien die ze gemaakt heeft met de techniek: Art Journaling : Een art journal kun je vergelijken met een visueel dagboek.

Het is een boek waarin het dagelijks leven gedocumenteerd wordt in woord en beeld. Het zijn ware kunstwerkjes!!



Het is een persoonlijk boek waarin je jezelf laat gaan, maakt niet uit op wat voor manier. Je kan er in tekenen, schilderen, schrijven, Technieken uitproberen, verschillende materialen, verschillende stijlen. Je kan er ook je gevoel in kwijt, je kan er over schrijven, of tekenen, uitbeelden wat dan ook alles wat je maar kan helpen om het van je af te zetten of juist al mooie herinnering te bewaren en het een plekje te geven.

Het mooie van een Art Journal is, dat je niks fout kan doen, alles kan en alles mag en op je eigen manier. Toen ik de boeken doorbladerde viel ik van de ene in de andere verbazing ; ik ben echt onder de indruk; dat je zoiets moois kan maken vanuit het gevoel wat je op dat moment in je hebt; echt super! Iets om trots op te zijn Marian!



Haar passie ligt in het maken van thema boekjes; als ze samen een dagje zijn weggeweest maakt ze zo nu en dan een boekje; de ene keer van hout (Amerikaans concept) en de andere keer een schitterende 3 luik flyer van karton; waardevolle momentjes die je zo even tevoorschijn kan pakken zonder dat je een heel boek door hoeft te bladeren.

Ook liet ze me nog een mooie fotokubus zien, deze kubus had ik wel eens van stof gezien; je kan hem alle kanten op vouwen en elke keer verandert de positie dan weer; deze heeft ze helemaal inelkaar gepuzzeld, zodat je echt alle foto's weer kloppend krijgt.

Op de bank ligt ook een schitterende gehaakte uil; de geschatte tijd die Marian hiervoor nodig heeft gehad is 4.5 uur.

Ook liggen er hele mooie gehaakte kussentjes; gehaakt, er ligt midden in de kamer een hele grote poef het zogenaamde: Zpaghetti haken met naald nr. 12.





Breien is ook één van haar hobby's en kan ze een keer niet uit een patroon komen (wat eigenlijk volgens mij bijna niet voor kan komen nu ik haar creaties allemaal heb bewonderd) dan heeft ze gelukkig haar moeder nog standby die ze dan even kan vragen.

Alle technieken worden haar eigen gemaakt dmv internet en boeken. Het ene is natuurlijk sneller en gemakkelijker te leren dan het ander, maar over het algemeen lukt het aardig.



In de keuken hangt een prachtig gemaakt kaartenbord, ideaal en zeer creatief, Ik loop weer terug naar de kamer om mijn spullen bij elkaar te pakken en dan valt ineens mijn oog op dit mooie schilderij.

Als ik de deur uitstap heb ik echt het wauw gevoel en ben ik blij dat ik kennis met haar heb gemaakt en even haar creaties mocht bekijken. Bedankt Marian!



Annemarie Wiersma

Reisverslag Rome

Rome april 2013.

Toerist uithangen in Rome is soms best erg zwaar. Ongemerkt leg je lange afstanden af om alle mooie gebouwen en bezienswaardigheden te bekijken.

Wij zijn begin april in Rome geweest en dit heeft grote indruk gemaakt. Het begon al met de taxi rit van het vliegveld naar ons hotel. De chauffeur, hij was volgens mij de pensioengerechtigde leeftijd al een poosje gepasseerd, bracht ons op een razend snelle manier naar het hotel. Het hobbelde en deed want het was niet bepaald een nieuwe auto meer. Maar één maal in het hotel waren we dat weer snel vergeten. Een mooie kamer waar we prima een paar dagen konden vertoeven. De volgende dag na een heerlijk ontbijt zijn we begonnen met het verkennen van de stad. Met een open bus, hop on and hop off, zijn we eerst naar het Colosseum geweest. De opening van het Colosseum in 80 na Christus werd gevierd met spelen die honderd dagen en nachten duurden. Allerlei spelen werden hier opgevoerd van gladiatorengevechten tot jachtpartijen en zelfs zeeslagen. De architect van het Colosseum bedacht een systeem waardoor alle toeschouwers, zo'n 50.000, in een paar minuten tijd naar binnen of naar buiten konden. Met de huidige Romeinen in gladiatoren kostuum kon je op de foto, maar dat hebben we maar niet gedaan. We zijn weer in de bus gestapt en zijn toen bij de Trevifontein gegaan. De weelderige versierde roccofontein wordt goed bewaakt. Waag het niet er in te komen je wordt er snel uitgehaald door de politie. Het water komt via een intact gebleven waterkanaal uit de Romeinse oudheid. We hebben natuurlijk ook een muntje in de fontein gegooid. De opbrengst wordt een paar keer per week uit de fontein gehaald en gebruikt voor een goed doel.

We hebben de rondreis voortgezet en zijn bij het Vaticaan langs gereden. Een wandeling langs de rivier Tiber gedaan en genoten van mooie gebouwen en uitzichten. Na al deze indrukken zijn we terug gegaan naar ons hotel en genoten van een heerlijke nachtrust.

De volgende dag was het de bedoeling het Vaticaan te bezoeken maar we hebben de plannen even bijgesteld. Het was er zo druk zodat we uren in de rij moesten staan om er binnen te komen.

We zijn met onze gids naar het Pantheon gegaan. Alles aan het Pantheon is indrukwekkend. Het is gebouwd in 118-128, nadat een brand het eerste gebouw uit het jaar 27 had verwoest. In de 7^e eeuw werd de "tempel van alle goden van het hemelse Pantheon" omgevormd tot kerk. De koepel, symbool voor de hemel, vormt een perfecte cirkel. Het was het eerste plafond van gegoten cement en tweeduizend jaar later is het nog steeds intact. De muren van het gebouw zijn onderaan de koepel 6 meter dik en de enige lichtbron is het "oog" bovenin, dat open is. Er ligt een prachtige gekleurde marmeren vloer in. Een geweldig mooi gebouw.

Daarna hebben we een bezoek gebracht aan het Palazzo di Venezia. Dit is door Mussolini als hoofdkwartier gebruikt. In de 16^e en 17^e eeuw deed het gebouw dienst als ambassade voor de republiek Venetië. Nu is het een museum met kunst die in die periode verzameld is waaronder schilderijen, wandkleden, keramiek religieuze kunst en portretten. Vanaf het dak had je een prachtig uitzicht over de oude stad.

De laatste dag van ons bezoek hebben we het Vaticaan bezocht. We hebben de paus niet gezien maar wel zijn we in de Sint Pieter geweest, een prachtig gebouw. Deze werd gebouwd op de graf tombe van de heilige Petrus en is de grootste kerk van de wereld. Omdat de verhoudingen precies kloppen merk je niet direct op hoe enorm groot de kerk eigenlijk is.

Maar hij is 136 meter hoog, van de vloer tot het kruis boven op de koepel en dat is drie maal de hoogte van het Colosseum. De plek waar de kerk nu staat, werd al voor de komst van het christendom gebruikt voor religieuze doeleinden. Maar het was paus Julius II die in 1506 de opdracht gaf tot de bouw van de huidige basiliek. Hij riep de hulp in van kunstenaars. Zelf stierf hij voor de koepel klaar was.

De zuilengang op het Piazza San Pietro is het meesterwerk van Bernini. Hij heeft er 12 jaar aan gewerkt en krijgt er tot op de dag van vandaag mensen stil mee. In totaal staan er 284 zuilen verdeeld over 4 rijen.

Ook hebben we gestaan op het bordes van het Sint Pieterplein. We hebben uren in het museum doorgebracht en onze gids Kees van Duin wist ons alles te vertellen over schilderijen, wandtapijten etc.

Als afsluiting van deze dag zijn we naar de Friezenkerk geweest.

Waar nu de kerk van de Friezen staat (ook wel 'Kerk der Friezen' genoemd), woonde twaalfhonderd jaar geleden een Friese kolonie. Deze *de Schola van de Friezen* wordt genoemd bij de ontvangst van paus Leo III na zijn terugkeer in Rome in 799, bij de begroeting van Karel de Grote in 800, en door Lodewijk II in 844. In 845 verdedigden de Friezen samen met de inwoners van de andere scholae de Sint-Pieter en bijbehorende wijk tegen de inval van de Saracenen, helaas werden de scholae geplunderd. Kort daarna werd de wijk door een muur omgeven, waarvan nog altijd resten te zien zijn. Ieder die vanuit het Friese grondgebied naar Rome kwam streek daar neer. Ook andere volkeren hadden een dergelijke wijk, maar die van de Friezen ligt het dichtst bij de St Pieter.

Van het oude, originele kerkje dat bij die kleine nederzetting hoorde is niets teruggevonden. Het moet verwoest zijn door oorlogsgeweld. De patroon van de Friezenkerk was: Michael, de aartsengel die Rome ooit van de pest heeft bevrijd. Later kreeg het er een tweede patroon bij: Sint-Magnus, een heilige 3e-eeuwse bisschop die bij toeval hier, vijfhonderd jaar na zijn dood, terecht kwam. Volgens een inscriptie uit de 13e of 14e eeuw hadden al te ijverige Friezen namelijk zijn relieken mee naar het hoge noorden willen nemen, maar dat zou door Paus Leo IV tegengehouden zijn en de relieken bleven in Rome, in de kerk die vanaf toen een dubbele naam kreeg; kerk van Michael en Magnus. In 1141 is de nieuwe kerk gebouwd: groter en mooier dan de eerste kerk geweest moet zijn. Het was een romaans bouwwerk, met oude zuilen, en een fraaie klokkentoren. Die klokkentoren is nog steeds te bewonderen, maar de kerk ziet er nu heel wat anders uit dan toen hij gebouwd werd. In de achttiende en negentiende eeuw werd het interieur zo

ingrijpend gewijzigd, dat alleen kleine details die ouderdom nog verraden. Er zijn twee fragmenten van een grafplaat voor een zekere Hebus, een Friese ridder die in 1004 in Rome op negentigjarige leeftijd overleed.

Na deze lange dag, het was ondertussen 7 uur, hebben we nog van een lekkere maaltijd genoten. De volgende morgen werden we weer opgehaald uit het hotel. Deze taxi was zowaar nog ouder en gammeler dan op de heenreis maar we zijn veilig aangekomen op het vliegveld. Na een goede vlucht kwamen we terug op Schiphol. Al met al een geweldige reis.

Marcus en Tiny

Bootje varen

Vorig jaar november zat ik weer door de dorpskrant te bladeren. Want er stonden weer mooie verhalen in over onze dorpsgenoten.

Nu weet ik nog een mooi verhaal over Hendrik Nicolai.

Wij hadden dit verhaal gehoord en zeiden al dit is iets voor de dorpskrant.

Maar zoals jullie wel zullen begrijpen zal hij nooit een verhaal over zichzelf in de dorpskrant zetten. Dus dan zelf maar het verhaal op papier gezet.

Vorig jaar augustus wilde Hendrik Cuperus wel even te bootje varen, maar hij wilde niet alleen dus even bij Pake Hendrik en Beppe Paula vragen wie van beide mee wil te varen.

Beppe zag het niet zo zitten maar Pake Hendrik vond het een goed plan, want het was mooi weer dus waarom niet. Zo gezegd zo gedaan.

Het bootje lag in Bollingawier dus daar eerst heen op de fiets, benzine en een tas met drinken en lekkers voor onderweg mee.

Het starten ging al niet zo soepel maar na een paar keer proberen lukte dit en kon de reis beginnen. Op naar Dokkum was het plan, maar ja de vaart zit vol troep dus liep steeds de motor vast. Dus erg vlot ging deze reis niet. Maar dat maakte niet uit want ze hadden genoeg lekkers mee en ze hadden de tijd. Onderweg moest al wel een paar keer de benzine worden bijgevuld. Halverwege Dokkum dachten ze al van dit gaat wel erg snel met de benzine, maar ze waren dichterbij Dokkum dan bij Bollingawier dus dan maar doorzetten.

Maar vlak voor ze bij Aalzum waren was het toch gebeurt met de benzine, en ze hadden geen roeispanten mee dus dit werd dobberen. Toen ze uiteindelijk dichterbij de wal kwamen moest er een uit de boot springen, dat zou Pake Hendrik wel even doen.

Ja hij denkt soms dat hij nog een jong kerel is. Hij wil met een grote sprong van de boot de kant op springen, maar dit ging natuurlijk helemaal mis.

En daar ging hij achterover de vaart in, onder de blauwe drek kwam hij weer boven water.

En wat dan, daar zit je dan onder de blauwe drek en stinken natuurlijk, met een boot zonder benzine in aalsum. En natuurlijk hadden ze geen telefoon mee, want dat is zo'n onzin (zijn Pake Hendrik zijn woorden).

Dus dan maar samen met kleine Hendrik naar de dichtsbij zijne boerderij lopen, daar aan een boer gevraagd of ze een fiets mochten lenen.

Ze mochten een hele oud brik meenemen, en zo gingen ze op weg naar van der Akker.

De ene Hendrik onder de blauwe drek, en de andere Hendrik achterop met de lege jerrycan.

Bij van der Akker Jerrycan gevuld en zo weer naar het bootje gefietst.

Daarna samen de boot in, en een paar uur later kwamen ze toch weer op eindbestemming Bollingawier aan.

Sibbele

Dorpsgenoten en mensen om uitens het heeft er wel ingehangen voor de maaiter kwam in Wetsens maar nou is het eindelijk toch taaier en dat mocht zo stadig an ook wel eens want wij hadden schoon onze nocht van de lange winter en de gloepende koude maar Heidie van Jan is van de winter wel met de bus naar de huis hout beurs in Amsterdam weest maar wij weten niet waarom ze daar helandal voor naar Amsterdam moet want in Niawier is ook wel hout te koop dachten wij zo maar Antsje was daar ook heen dus maar dan met de trein en toen Antsje terugwoude reisde ze naar Nijmegen in plak van naar Leeuwarden en ze zeide dat de treinchaffeur het verkeerde spoor nomen had maar dat is lareikoek vanzelfs want de tom tom in de trein is veilloos maar nou kwam ze wel veelsentelaat in Leeuwarden en moest mem Astrid midden in de nacht nog naar Leeuwarden om Antsje op te halen maar autorijden is voor Antsje ook al niet makkelijk want ze zet de auto niet op de handrem en toen rolde die vanzelf in de sloot en wij kunnen inmiddels wel een boek schrijven daarover en nou zien wij Tsjerk ook nooit meer fietsen want die moet nou smorgens armbetijt de kranten langs brengen en dat griest ons aan en begroot ons wel wat maar wij zagen hem nou ook rondjes fietsen op de internatsionaleautokrosbaan van Wetsens waar de reesautos rondscheuren en wij zien Geert van Maaike uit Niawier soms ook wel naar de krosbaan rijden met zijn trekker omdat hij ook wel mee wil resen en het maakt toch niks uit in hoen voertuig mensen meeresen dachten wij en onze dorpsgenotenhorikaspecialisten Miedema en Miedepa verkopen dan Wetsummer slaatjes aan het publiek om er een slaatje uit te slaan en nou hoorden wij dat het dorpsbelang van Niawier in spoedzitting bijeenkomen is vanwege jaloersigheden omdat de kros niet in Niawier aldaar geweest is geworden gereest en nou wouden ze dat zelf ook wel organiseren in Niawier op het kaatsveld maar dat wou het bestuur van de kaatsvereniging niet lijdin naar wij hoorden en wij hoorden ook dat de Nutmaas en Nutpaas en Nutkinderen die op het Andesminneshoekje samenkluiten een via duct willen bouwen over de Grietmanswei en dat moet vanzelfs over de wei want als het onder de wei was dan is het niet een via duct maar een tunnel en dan kunnen ze veiliger naar de overkant nou en daar scheurt ons de buise vanuit en Tygo van Valentienendie gaat altijt met de taksiebus naar Dokkum naar school en zeide ons dat hij nou een scoeter hebben wil om er zelf henen te rijden en toen zeide Valentien dat hij daar nog te klein voor is maar ook wel met de gewone bus gaan kan met het openbaar vervoer maar dat woude pake Gooitzen weer niet lijdin want die wil niet met openbaar vervoer maar alenig met christelijk vervoer en er kwamen ook keurmeneren en mevrouwen van groei en ook bloei om naar de tuin van Tineke en Gooitzen te komen kijkenkeuren maar die zijn metenens weer rechtsomkeerts gegaan omdat het daar maar een rommeltje was want die hebben nou zonpanelen op het hok plaatst en kunnen Wetsens en omstreken nou helandal bestromen en Jaap en Baukje om uitens in Canada stromen ook over van ernergerie zo lazen wij bij vrouw Sibbele op veesboek ofzoietsvandienard want dat zijn van die moderne kompjootermogelijkheden tegenwoordigs waar wij niet zo veel doel over hebben want wij kunnen ons net een beetje redden met wurd en melen zodat wij dit schrijven kunnen en naar de redactie toe melen kunnen wat wij nu dus gaan doen zodat u dit later allemaal lezen kunt in de dorpskrante.

Sibbele.

Elf dorpshuizen-fietstocht zaterdag 1 juni.

Fietsen in eigen regio!

Zaterdag 1 juni a.s. wordt voor de tweede keer de Elf dorpshuizen fietstocht georganiseerd.

In eigen regio is een leuke fietstocht uitgezet van ongeveer 55 kilometer. U vertrekt bij Nij Sion met een stempelkaart en fietst bij 10 andere dorpshuizen in Dongeradeel langs.

Bij de meeste dorpshuizen ontvangt u een versnapering en is een activiteit of bezichtiging.

De deelname is gratis en u kunt vanaf 10.00 uur starten.

Omrop Fryslân Op “t KLEASTER SION”

Half mei werd ik in het dorp benaderd door Gryt van Dûnen. Ze was op zoek naar het KLEASTER SION en wou daar graag een documentaire over maken.

We zijn een slag om huis geweest en vol enthousiasme zou ze binnenkort met de film ploeg langskomen.



Natuurlijk ben ik trots op waar ik woon en dat wil je ook goed op tv laten zien, dus vol goede moed begon ik te “tûgjen”** al het onkruid moest weg! En dat is hier nogal wat, want waar de wind vrij spel heeft dwarrelen de zaadjes overal door de lucht! Ook de rommel, waar we jaren tegen aan zaten te hikken moest weg. Nieuwe ‘hoekjes’ werden aangelegd en de varkentjes en konijntjes kregen een leuk speelveldje. De kippen terug in hun weide en ook de eenden werden aangeliend.. Al met al een leuke kinderboerderij hoor ik vaak... De dag kwam dichtbij en gelukkig het was prachtig weer, nog snel even naar de kapper en Ja ik was er klaar voor!

Woensdag 13 juni had ik om half 10 de koffie klaar, en daar ging de telefoon!

Helaas.... Gryt was ziek! ze zou weer bellen voor een nieuwe afspraak.

Dus weer aan het “tûgjen” nog meer opruimen {ook wel eens goed, een stok achter de deur}

En de weken verstreken.... Tot begin augustus toen belde ze weer, maar ja het was vakantie

Wij gingen de ene week, zij de ander 3 weken dus waren we weer 4 weken verder!

Ze zou wel weer bellen..... 1 november! Daar ging de telefoon, u raad het al?

Nou ze heeft moeten praten hoor! Het tûgjen was niet meer aan de orde want alles was bedekt met een laag bladeren die ik laat liggen, het is een goede bescherming voor de planten.

De meest kleur was uit de tuin verdwenen en alles was zeeer nat!

De dieren zaten allemaal al in het hok, ik had vele kruiwagens met mest over de tuin en het gazon verspreid en tot overmaat van ramp sokje je je hier tot de enkels yn de drek!! al met al waan je je hier in de winter echt op de boerderie!

Toch nog maar een rondje om hûs om de puntjes op de i te zetten, nog even een generale repetitie over het verleden met mem doorgenomen en ja daar kwam op 5 november een gewoon autootje op het erf {ik verwachtte een heuse Omrop Fryslân bus, maar ja}

Gryt en 2 krease mannen stapten uit en kregen een bak koffie, er werd even overlegd hoe en wat en na het regenbuitje gingen we naar buiten met de laarzen aan!

De achtermuur, de binnenmuur, de oprit en het stuk land, waar de nonnen liggen begraven, meer komt er helaas niet op! Ook mijn historische repetitie, onze gezinssamenstelling, mijn beestjes en mijn mooie tuin! zullen helaas niet op de tv komen.....

Nee, wat vragen die ik niet voorbereid had, kwamen wel langs, ja dan begin je wat te stotteren.... ik hoop dat ze er wat moois van maken!

Jan Walda en Pier Prins mochten ook wat vertellen over hun onderzoek en jeugd ervaringen,

Ze wisten wel een kwartier vol te praten, over dingen die ik niet wist en dan realiseer je je, welke waarde het heeft om dat vast te leggen voor het nageslacht!

Om half 6 stond alles erop, het werd donker en Gryt vertrok met haar beide mannen weer richting Leeuwarden. Heeft u de uitzending gemist? Dan kunt u deze bekijken op:

<http://www.omropfryslan.nl/fideo/fryslan-dok-fan-27-novimber-2012> (vanaf 12:36)

De spits werd afgebeten in de voor aankondiging door Pier Prins!

Wat zijn we vaak voorbij gevlogen op tv Pier!

De hele dag : om het uur en een zondag middag! Zelfs onze burens in Arnhem hadden me gezien!
Als ik voor alle reacties een euro kreeg!.....dan legden we een High thee túsje aan!
In de week erna kwamen de eerste fietsers al op het erf, en ook op mijn werk weet nu iedereen
waar ik woon! Het zal wel druk worden deze zomer... naja ,ze zijn welkom hoor! Niet dat er veel
meer van te zien is, maar dan leid ik ze wel naar mijn beestjes! Of kunnen ze genieten van het
landelijk uitzicht richting Oosternijkerk!
Zondag 21 april komt er een pelgrims groep van kerkgangers uit Dokkum
die een stilte tocht naar Paesens maken , ze willen hier even op it Kleaster Sion
een pitstop maken . Ik mag ze om half 10 's ochtends verwelkomen en dan wat vertellen over de
historie waarna waarschijnlijk ook wat vragen loskomen!
Maar even weer in het boekje van Jan Walda duiken! Bedankt Walda!
Ook heb ik van mem een map gekregen waarin ze alle publiciteit in deed die over ons kleaster
gingen, dat komt nu fijn van pas!
Als herinnering heb ik van omrop Fryslan de cd gekregen,leuk voor het nageslacht!
We halde jim op de hichte!

Jenny Boonstra - Wiersma

** onkruid wieden

Jeugdhonk / kaatskantine

Op 17 september vorig jaar is men begonnen met de bouw van het jeugdhonk /kaatskantine.
Dorpsbelang en het stichtingsbestuur besloten om het project gezamenlijk te begeleiden om
kennis en ervaring te delen.

Op 19 december werd het gebouw opgeleverd door de aannemer en konden de vrijwilligers aan
de slag om het verder af te werken.

Na een korte bouwstop in januari is er in de afgelopen maanden heel veel werk verzet.

Er is een nieuw stichtingsbestuur geformeerd bestaande uit 9 leden. Jong en oud is hierin
vertegenwoordigd. Met deze ploeg willen we graag gaan werken aan een mooi en gezellig plekje
waar de jeugd elkaar kan treffen. En waar de kaatsvereniging in de zomermaanden haar leden en
bezoekers kan ontvangen in een mooie nieuwe kantine.

De bouw is op een paar details na afgerond en we zullen ons nu gaan bezighouden met het
beheer van het gebouw en alles wat daar verder bij komt kijken. Het is mooi dat de jeugd goed
vertegenwoordigd is. Zij zijn de gebruikers en kunnen zo mee beslissen over voor hun belangrijke
zaken. Het opzetten van de exploitatie, het bepalen van de regels, het maken van duidelijke
afspraken.

Dat is het karwei waar we nu aan beginnen. We hebben ons te houden aan de voorwaarden die in
de bouwvergunning staan. Dat is ons kader. Maar verder zullen we samen om de tafel gaan zitten
om te kijken en bespreken wat mogelijk is.

Een mooi eigen plekje voor de jeugd en de leefbaarheid van het dorp staan hierbij voorop.
Met elkaar in goed overleg moet dit kunnen. Wij gaan ervoor.

Het bestuur van de stichting "Freon Fan It Hokje".

Samenstelling van het stichtingsbestuur:

Voorzitter: Ronald Lodder

Penningmeester: Nynke Dijkstra

Secretaris: Magda Rietdijk

Leden: Tjeerd Cuperus, Marijke Bruinsma, Lolke van der Meulen, Jelles Hamstra, Janco
Weidenaar, Wouter Castelein

De Steur van Niawier

Het verhaal van de steur van Niawier gaat door, en krijgt een vervolg. Nadat onze steur van Niawier in het 1860 vanuit het water van de Niawierster opvaart op het droge werd gebracht en een roemloos einde vond, werd daarna een blijvend plekje gevonden in ons dorp in de Trochreed. Dit gebouw stond tot in 1975 tegenover de voormalige dorpskerk, nu het huis Siercksmawei 14.

Daarna vanaf 1967 in het gebouw Nij Sion, dit tot een algehele verbouw in het jaar 2011. Hierna was de steur op meerdere adressen maar het kreeg nog een vervolg.

Op dinsdag 26 maart 2013 werd 'onze Steur' met een bestelbus van Mechanisatiebedrijf Veenma uit Niawier met als chauffeur Hette Meinema overgebracht naar het Natuurhistorisch Museum onder de Westereen nabij Veenwouden. Vooraf hadden de beide dorpsgenoten Jan Walda en Pier Prins de steur 'hem of haar' duchtig onderhanden genomen. Met de bijpassende vitrine en de steur zelf werden deze geheel schoongemaakt en gereinigd, waarbij waar nodig met een likje verf en lijm, hij of zij er weer fris en monter bijlag. Vooraf waren er al een aantal contacten geweest en gelegd met het bestuur van bovengenoemd museum. Hierbij is een overeenkomst opgesteld die was ondertekend, door zowel het bestuur van de vereniging van dorpsbelang Niawier-Wetsens, en het bestuur van het Natuurmuseum. De steur blijft eigendom van onze beide dorpen, en mochten er zich in de toekomst hoe dan ook wijzigingen voordoen, dan zal er in gezamenlijk overleg een passende bestemming gevonden moeten worden. In de nabije toekomst zal het Natuurmuseum flink aan de weg timmeren, waarbij scholen, verenigingen en bezoekers uit geheel Noord-Oost-Friesland, en daarbuiten, kennis kunnen nemen van dit uniek museum op deze plek op een kruispunt van wegen. Het is onze wens dat vele bezoekers de weg naar het in eigen omgeving gesitueerde museum vinden. Daarmee wordt tevens recht gedaan aan de roemruchte historie van de 'De Niawierster Steur' op een hopelijk blijvende plek in de naaste omgeving.

Mocht er bij het kortgeleden Universitaire onderzoek van de universiteit van Leuven (Belgie) nog nieuws en bijzonderheden zijn te vermelden of opleveren, dan zullen deze zeker gepubliceerd worden in de media. Het pas verschenen Universitair rapport bedraagt een zevental pagina's, welke mogelijk een antwoord zou kunnen geven op de intrigerende vraag: is 'onze steur' van origine een Europees of is het een Amerikaans exemplaar? Het blijft een prangende vraag. Er is ons toegezegd dat wij hoe dan ook op de hoogte gebracht zullen worden over de uitkomst van de onderzoeken. Waar een klein dorp en een betrokken gemeenschap soms al of niet groot in kan zijn.

Woensdag 27 Maart 2013. Jan Walda.



*Disse foto is makke troch
Frou F. Walda-Wildschut*

Gastgezinnen gezocht

Ook dit jaar is AFS (Internationale organisatie voor interculturele uitwisselingen) weer op zoek naar lieve gastgezinnen voor jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar. Deze jongeren komen eind augustus vanuit de gehele wereld 10 maanden naar Nederland om hier te ervaren hoe het is om in een andere cultuur te wonen. Deze jongeren gaan, net als hun Nederlandse leeftijdsgenoten, alle dagen (op de fiets) naar school en zullen proberen om het Nederlands zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Gedurende deze 10 maanden zullen ze vrienden maken en vaak ontstaan er hechte banden met het gastgezin die een leven lang meegaan.

Zo komen dit jaar o.a. de 17 jarige Thaise Deaw (jongen), de 15 jarige Rebecca uit China, naar Nederland, maar ook Odetta uit Nieuw Zeeland (17 jaar), Joao (17 jaar) uit Brazilië en Julia (15 jaar) uit de V.S. En met hun zijn er nog zo'n 60 tal andere jongeren uit alle windstreken in afwachting van hun gastgezin, voor ze in augustus de reis naar Nederland kunnen maken. Lijkt 10 maanden te lang, dan zijn er ook een aantal jongeren die in juni aankomen en in december weer terug gaan.

Ook in Fryslân is AFS Fryslân op zoek naar gastgezinnen voor een aantal van deze jongeren. Meer weten? www.afs.nl, afsfryslan@hotmail.nl of 0512-841750 Antsje Schoenmakers.

Nij Sion

Veel nieuws over Nij Sion is er niet, dat wil niet zeggen dat het bestuur "stil zit".

Wij proberen Nij Sion zoveel als mogelijk te promoten door het o.a. opzetten van een website en door "mond-tot-mond" reclame wat Nij Sion kan bieden.

Degene die de website al eens bekeken heeft kan er over oordelen, wij horen prima reacties.

Tot zover kan het bestuur wel initiatieven nemen en hopelijk pakt de "consument" het op.

En dat valt tegen, de vaste gebruikers zoals De Bazuin komen wekelijks te repeteren, net zoals de anderen wel bekend.

Wij hebben destijds de inwoners gevraagd om ons te informeren over hun wensen, wat zou men graag zien in Nij Sion. daar kwam een mooie lijst uit, en een aantal daarvan is of door de activiteitencommissie of door het bestuur opgepakt en gerealiseerd.

De organisatie daarvan kost geld en dan moeten we achteraf constateren dat er "geld bijgelegd" moet worden, omdat het publiek het laat afweten.

Dat gaat zo dus niet en dan ben je als bestuur uitermate voorzichtig om meer evenementen te organiseren.

We willen heel graag de "bezettingsgraad" van Nij Sion verhogen maar als de kosten niet gedekt worden dan houdt het op .

De jeugd maakt in de weekenden veel gebruik van de achterzaal en dat gaat goed.

De openingstijden van Nij Sion zijn wel bekend [vrijdagavond van 20 tot 24 uur en zaterdag van 16 uur.

Met name op zaterdag middag zouden we graag zien dat men even "langs" kwam om een bakje koffie of een "hassebasje" te nuttigen, immers mede daarvoor is een dorpscentrum de juiste plek om even van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen die zoal ter sprake komen.

Ook voor de vrijwilligers die dan "dienst" hebben is het natuurlijk veel leuker werken.

Wij hopen ook U/Jij binnenkort te mogen ontmoeten.

Bestuur Nij Sion.

De Sionsjongers

Hjir in berjochtsje fan de Sionsjongers. Foarich jier septimber binne wy wer begûn mei ús sjongerij. Yn novimber ha wy te sjongen west nei It Lichtpunt yn Kollumersweach.

Begjin desimber ha wy meiwurke oan de jeugdgesinstitsjinst yn Nijewier en snein 23 desimber wiene wy te gast by de krystfiering foar de âlderen en allinnesteanen ûnder ús.

Op 15 maaie ha wy ús lêste optreden foar dit seizoen yn in ferpleechhûs "De Waedwente" yn Dokkum. Wy slute it jier wer mei in lekker itentsje.

Spitigernôch binne der inkelde leden mei ophâlden wegens omstannichheden.

Mar wy ha der ek wer in nij lid by.

It soe moai wêze dat der mear sjongers by ús oer de flier kamen.

Kom gerust in kear troch de doar op in woansdeitejûn. Wy ha it hiel gesellich hear.

Groetnis fan in bestjoer,
Sjoukje Lodder

Goedkoop naar Aqua Zoo Friesland ?

Aqua Zoo zegt ons een feestaanbieding te doen.

Zij bieden ons entreekaartjes aan voor € 8,-- per stuk. Normaal kost een kaartje € 17,--.

De kaartjes zijn onbeperkt geldig.

Hebt u belangstelling, graag even een mail naar dorpsbelang: secretaris@niawier-wetsens.nl.

Wel graag bestellen voor 10 juni.

Inzameling van plastic doppen

Wij verzamelen voor een organisatie plastic doppen.

De doppen brengen per kilo 22 cent op en worden gerecycled.

Het geld dat de doppen (van kleine en grote flessen en van pakken zuivel, wasmiddel enz.) oplevert gaat rechtstreeks naar de blindengeleidehond.

De volledige opleiding van één hond kost ongeveer € 15.000,00 omgerekend

zo'n 68.000kg doppen. U kunt ze schoon en droog inleveren in de hal van de Skûle te Metslawier.

Alvast bedankt.

De Avondvierdaagse

De avondvierdaagse gaat op 21 mei van start in Oosternijkerk (Dorpshuis de Terp)

Afstand: 5km en 10km

Starten is mogelijk tussen
18.15 en 18.45 uur.

In verband met het schoolreisje zal er op de **woensdagavond niet** gelopen worden. De laatste avond is deze keer dus op een vrijdagdag.



Waar of niet waar ?



Als we een krant, een weekblad of zelfs een dorpskrant lezen, willen we graag betrouwbare informatie. Maar is dat altijd het geval ? Vaak lezen we een artikel in de krant en we accepteren het gewoon als zijnde de waarheid. Alleen bij de weersverwachting houden we er rekening mee dat het niet altijd waar is wat er in de krant staat. Maar ook bij ander nieuws moet u wel even goed nadenken. Vooral als er grote getallen worden genoemd, zijn ze bij de krant al snel de weg kwijt.

Bijvoorbeeld, al weer een tijdje terug onder de kop "Goedkope eieren uit Oekraïne" staat het volgende in de krant. "De Oekraïne mag met

ingang van volgend jaar eieren invoeren in de Europese Unie. De verwachting is dat de jaarlijkse invoer van 80 miljoen eieren de prijzen zal drukken".

Een eierboer als Dries Braaksma zal meteen zien dat er iets niet klopt. U ook ? Of neemt u het gewoon voor waar aan ?

De Europese Unie telt ongeveer 500 miljoen inwoners. Een jaarlijkse invoer van 80 miljoen eieren betekent immers minder dan een half ei per Europees gezin per jaar. En dat zou de prijs drukken ? Natuurlijk niet.

Wat moet het dan wel zijn, Dries ? Misschien één of twee nullen vergeten. Of bedoelen ze toch wel 80 miljoen eieren maar dan per week, of waarschijnlijker nog, per dag ?

Eén ding is in ieder geval duidelijk: er klopt niets van.

Een ander voorbeeld. Een krantenartikel van ongeveer twee maand geleden betrof verwilderde katten op Schiermonnikoog. U herinnert het zich misschien nog wel. Volgens onderzoekers zouden die verwilderde katten op Schiermonnikoog jaarlijks 24000 veldmuizen, 6000 vogels en 18000 hazen en konijnen verorberen. Dat is nogal wat zult u denken. Dat denk ik ook.

Van die muizen en vogels lijkt me nog wel geloofwaardig, maar 18000 hazen en konijnen ?

Als ik dat nareken begin ik toch ernstig te twijfelen. Het gaat om ruim 50 verwilderde katten. Dat is dus voor iedere kat één konijn of haas per dag. Volgens mij zijn de katten dan al zo vol gevreten dat de muizen en vogels niets meer hebben te vrezen. Nog afgezien van de vraag of een kat een haas kan vangen. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, maar een kat ?

Overigens zijn er volgens officiële gegevens van "Nationaal Park Schiermonnikoog" ca. 500 hazen op het eiland en vorig jaar meldde De Volkskrant dat er op Schier nog maar ca. 100 konijnen zijn, als gevolg van myxomatose. Het is spreekwoordelijk dat konijnen zich snel vermenigvuldigen, maar zo snel ook weer niet.

Kortom, er klopt geen moer van de hele berichtgeving.

Dus, wat er in de kranten staat moet u vaak met een korreltje zout nemen.

In deze dorpskrant daarentegen staat alleen waarheid en niets dan de waarheid.

H.N.

Open tuinen

Hallo dorpsgenoten,

De zomer staat voor de deur, en alles begint te groeien en te bloeien in de natuur.

Ook in ons dorp staan de voorjaars bloeiers met hun prachtige bloemen te stralen.

Alle tuinliefhebbers zijn druk in de weer met hun tuinen zodat het in de zomer een ware bloemenpracht word.

Enkele enthousiaste mensen in ons dorp houden deze zomer Open Tuin.

Maar er kunnen nog meer dorpsgenoten aan mee doen. En je hoeft beslist geen grote tuin te hebben, daar gaat het niet om. Vind je tuinieren leuk en wil je dit graag delen met anderen, geef je dan op, hoe meer mensen mee doen hoe gezelliger de Open Tuin dag word in Niawier.

Wil je mee doen, geef je dan op via de mail bij Tiny Weidenaar of kom op dinsdag 14 mei om 20.00 uur op de Bredewei 4a.

Mailadres: tinyweidenaar@hotmail.com

T.W.

Kleastertoeristen

Op zondag morgen 21 april 2013 - 10 uur kwamen er een twintigtal mensen "de reed" op lopen richting it KleasterSion.

Onder leiding van mevr. Zijl uit Dokkum liepen ze de pelgrimstocht van uit Aalsum naar Paesens. Het eerste gedeelte werd in stilte afgelegd, volgens traditie waarschijnlijk heeft de singel er niks van vernomen.

Ik had een stoomcursus historie genomen uit het boekje van Jan Walda en de map vol knipsels van ús mem, hierdoor kon ik mooi een kwartier vol praten!

Ze vonden het reuze interessant vooral toen ik de gevonden voorwerpen liet zien, waaronder een oude baksteen, de stenen knoop, het fossiel van de zee egel en het oude kruik oor van de vijftiende eeuw.

Een half uur later hebben ze hun tocht weer vervolgd, de zon in de rug richting Paesens!

Jenny Boonstra – Wiersma

