

<p>Info Bootcamp op de dijk Zaterdag 25 juni</p> <p>Het blijft weer lang licht, de jas hoeft niet meer aan, het gras ruikt zo lekker, het zonnetje is heel uitnodigend dus lieve mensen, het is weer tijd voor BOOTCAMP door Anneke's lifestyle studio!</p> <p>Binnen sporten is altijd goed en gestructureerd maar buiten sporten heeft een extra dimensie, vooral als je een beetje mag bikkelen. Dus tussen de grassprietten je buikspieren trainen, tegen de zeedijk op je beenspieren versterken, aan de hekken je romp- en armspieren shapen en bovenop de zeedijk prachtige mindfull-oefeningen doen om de rust weer te pakken en te genieten van het intens mooie uitzicht.</p> <p>- www.annekeslifestylestudio.nl</p> <p>Voor wie? De bootcamp is voor iedereen en wordt voor alle niveaus aangepast Datum en tijd: zaterdag 25 juni, 10.30-11.30 Locatie: it Garnalefabryk bij Moddergat Kosten: €5,00</p>	<p>Info Lezing Zilte Teelt Zondag 26 juni</p> <p>Op de kwelders van Noord-Nederland ervaar je natuur intens. De geur van de zee, de zelden aflatende wind en de terugkerende overstromingen die het landschap blijven veranderen, roepen een soort 'oergevoel' op. Maar hoe 'oer' zijn onze kwelders? En wat is 'oer'? Ook voordat er sprake was van bedijkingen werd het kwel derlandschap intensief gebruikt, zo blijkt uit recent onderzoek aan plantenresten uit de terpen en wierden in Friesland en Groningen.</p> <p>— Mans Schepers (Groninger Instituut voor Archeologie)</p> <p>Zondag 26 juni Start lezing 13.30 Locatie: it Garnalefabryk bij Moddergat Na afloop Wandelexcursie 45 minuten Bij terugkomst in it Garnalefabryk Zilte aardappelsoep. Koffie en thee verkrijgbaar tegen betaling Kosten: €4,00 p.p.</p>	<p>Info lezing Walvisvaart Woensdag 29 juni</p> <p>Tot haar achttiende woonde Anne-Goaitske Breteler op een boerderij tussen Nes, Paesens-Moddergat. Veilig achter de dijk, dichtbij de zee. Tegenwoordig studeert ze Culturele Antropologie aan de UVA in Amsterdam. "Als ik in mijn bed lag hoorde ik de zeevogels roepen, op sommige namiddagen zag ik de zeedampen over de dijk rollen. Ik rook het zoute water als ik 's ochtends op mijn fiets naar school ging. Vaders van enkele van mijn vriendinnen zijn garnalenvissers. Ik stond er niet altijd bij stil, maar in veel dingen om me heen werd ik geconfronteerd met de zee"</p> <p>n.a.v. Een muurschildering in café De Bûnte Bok in Liessens, raakte de nu 20-jarige Anne-Goaitske geïnteresseerd in de walvisvaart zoals die vlak na de 2e WO weer tot volle bloei kwam. De walvisvaarders van toen waren de helden van de wederopbouw van Nederland. De levertraan was een grote bron van inkomsten en broodnodig voor de volksgezondheid. Een nieuwe industrie ontstond. "Bij navraag blijkt dat vlak na de 2e wereldoorlog veel mannen uit de omliggende dorpen op walvisjacht gingen met dit schip. De cafébaas van 'de Bûnte Bok' vertelde mij dat er nog enkele walvisvaarders leven hier in de dorpen. Maar zo langzamerhand worden het er steeds minder. Dat bracht mij op het idee om te proberen enkele interviews te houden met deze walvisvaarders: Durk Wytisk (bijnaam van Durk van der Veen), Nutte Dijkstra, Wieb de Jong en Bauke Hofman."</p> <p>Een grondige bestudering van de historie gecombineerd met de vertellingen van de oud-walvisvaarders en het beschikbaar stellen aan haar van hun foto's en dagboeken, resulteert in een boek wat in 2017 bij de Amsterdam University Press wordt uitgegeven. Tijdens de lezing worden er foto's en delen uit een polygoonfilm getoond.</p> <p>- Anne-Goaitske Breteler Voor wie: belangstellenden en oud-walvisvaarders Wanneer: woensdag 29 juni, 19.30 Locatie: it Garnalefabryk bij Moddergat Kosten: €5,00</p>
<p>Opgave bij: Anke Bijlsma 06 41 60 58 98 ankebijlsma@hetnet.nl</p>		